

Nieuwsbrief Michaëlkerk Rotterdam

12 maart 2018 Nr. 10

Beste vrienden,

Na een lange stilte, waar de factor tijd (en het gemis daarvan) een grote rol heeft gespeeld, pakken wij de draad weer op met de digitale nieuwsbrief nr. 10 en wensen u veel leesplezier.

AGENDA:

18 maart 9.15 uur graan zaaien



Het graan is iets dat de mens al heel lang begeleidt: al in de tijd voor Noach is er sprake van dat de mens brood als proviand wordt meegegeven dat hem kracht zal geven. Noach zelf bebouwt de aarde, brengt het graan dan 'naar de aarde'. Er is eigenlijk geen andere plant die in alles zo uitdrukking is van het licht en tevens diep verbonden met de aarde. Het beeld dat de graankorrel verborgen in de aarde moet sterven om te kunnen ontkiemen, kan nog een diepere betekenis krijgen: dat is wat Christus ook doet wanneer hij sterft, in de aarde wordt gelegd en daaruit opstaat.

Onder begeleiding van een verhaal kan ieder kind zijn graan in een eigen potje zaaien. En voor de kinderen die geen graan hebben, heeft Michael nog een hele graanschuur vol in de kerk achtergelaten!

21 maart 20.00 uur gemeenteavond: Lezing over Pilatus door Andries Hoitsma



Andries studeerde aan de TU te Eindhoven. Hij koos als studierichting bouwkunde/stedenbouwkunde. In zijn jeugd heeft zijn vader het vuur bij hem aangestoken voor belangstelling in de betekenis achter de dingen, zoals die aan ons verschijnen. Voorbij het meet-, weeg-en telbare. Hij heeft in dat kader verschillende benaderingen bestudeerd en ervaren. In 1975 maakte hij kennis met de joodse mystiek en dat was voor hem een thuiskomen. Het is een kennismaken met een nieuwe wereld, die uitzicht biedt op vele, ook hedendaagse vragen. De Bijbel blijkt een grondslag te bieden voor ons leven in een onttoverde wereld. Andries verdiepte zich in Pilatus en vertelt ons hier graag over.

28 maart 20.00 uur gemeenteavond: Lezing Isenheimer Altaar door Ignaz Stegeman



Op het eerste oog lijkt het Isenheimer Altaar, dat te bewonderen is in Colmar, een retabel zoals vele andere.

Maar onder inspiratie van abt Guido Guersi ontstond door Matthias Grünewald een altaarstuk met heel veel geheimenissen.

Op deze avond kijken we alleen naar het altaar in de gesloten vorm met kruisiging, de beide stand - vleugels en de predella.

26 tot en met 31 maart Verinnerlijking van de gebeurtenissen in de Stille Week



De dagen van de Stille Week staan in het teken van de lijdensweg van Christus. Dit komt met name tot uitdrukking in de evangeliën die van dag tot dag verschillen.

Door ons te verbinden met de thema's van die evangeliën kunnen we ons inleven in het lijden van Christus en wat de zinging is voor ons eigen leven.

José Mosseveld

Schema Stille Week maandag 26 t/m zaterdag 31 maart 2018

Maandag

9.30 uur:

Mensenwijdingsdienst

10.30 uur:

Evangeliebespreking Marc. 11: 12-19, Vijgenboom/Tempelreiniging

Dinsdag

9.30 uur:

Mensenwijdingsdienst

10.30 uur:

Evangeliebespreking Mat. 21: 23-33, 22: 15-33, Strijdgesprekken

Woensdag

9.30 uur:

Mensenwijdingsdienst

10.30 uur:

Evangeliebespreking Mat. 26: 1-16, Zalving in Bethanië/Verraad

Donderdag

9.30 uur:

Mensenwijdingsdienst

10.30 uur:

Evangeliebespreking Joh. 13: 2-30, Voetwassing/Avondmaal

11.15 uur:

Schilderen

Vrijdag

9.30 uur:

Mensenwijdingsdienst

10.30 uur:

Evangeliebespreking Joh. 19: 1-18, Veroordeling/Kruisiging

11.15 uur:

Schilderen

Zaterdag

9.30 uur:

Mensenwijdingsdienst

10.30 uur:

Evangeliebespreking Mat. 27: 57-66, Graflegging/Wacht bij het graf

11.15 uur:

Vormtekenen

31 maart 20.00 uur opvoering Pilatusspel



Toneelspel in drie bedrijven: het proces, de kruisiging en de opstanding, van Johannes Heymann-Mattwich

Topbestuurder raakt vertwijfeld tussen wet en regelgeving, plaatselijke cultuur, religieus fanatisme en eigen geweten. De vraag van Pilatus luidt: "Wat is waarheid?" Het is de vraag naar de diepere achtergronden en betekenis van het menszijn, de wereld en de kosmos. Het is een vraag die ieder mens in zijn leven(s) kan trachten te beantwoorden. Daarvoor moet je op weg gaan. In het spel zegt de hoofdman Rufus tegen Pilatus: "De weg der waarheid, die gaat ieder mens alleen ..."

Die weg is een bewustzijnsweg. De mens wordt daarin geholpen doordat hem in de loop van zijn ontwikkeling bewustzijnsgaven worden geschonken. Die ontwikkelingen worden in het spel zichtbaar gemaakt. Rufus ontleent zijn kennis aan de oude mysteriën. Pilatus is een kind van zijn 'duistere' tijd: "Bewijzen wil de Romein, die slechts erkent wat hij ziet..." Claudia ontvangt haar inzichten in beelden tijdens de nacht. De zoektocht in het spel concentreert zich op de betekenis van Christus. Hoe zou dat ook anders kunnen bij iemand die van zichzelf zegt: „Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”
Rolverdeling: Pilatus: Kees Faling; Claudia, zijn vrouw: Lida Veringmeier; Rufus de hoofdman: Chris Greeve.

Regie: Bernadette Greeve, advies: Laura Bargmann.

Muzikale begeleiding met zelfgemaakte klankstaven van hout en ijzer:

Rob & Gerda van Asch en Mieke Berendsen.

U bent van harte welkom om het spel mee te beleven.

28 maart wordt het spel opgevoerd in de Christengemeenschap te Veldhoven, contactpersoon Evert Jan Broekers, e.broekers@on.nl

1 april 9.00 uur Paastuintje



Lieve ouders en kinderen,

Graag willen we samen met de kinderen weer het Paasfeest vieren. Bij de Paasochtend hoort ook het graf. Dat was een speciaal in de rotsen uitgehouwen grot. Daarin was op Goede Vrijdag het lichaam van Christus neergelegd.

Op de Paasochtend ontdekken enkele vrouwen dat het graf leeg is en een engel vertelt hen dat Christus uit de dood is opgestaan.

In ons Paastuintje mogen de kinderen zelf een donkere grot binnengaan. Daarin staat in het licht een engel die tegen ieder kind iets zegt en daarbij als teken van leven een narcis geeft: die paasbloem laat ook zien dat de dood wordt overwonnen.

Voordat de kinderen de grot binnengaan horen ze eerst een mooi verhaal. Het ingezaaide graan dat al een beetje is opgekomen mag worden meegebracht. En na afloop zoeken we in de kerk of de paashaas ook dit jaar weer iets voor ons heeft achtergelaten ...

1 april tot Komt allen en ontmoet elkaar: Pinkstervuur-wandelen en fietsen

Iedereen in de Christengemeenschap die van wandel- en fietstochten houdt, wordt van harte uitgenodigd met elkaar op weg te gaan. Maak tijd vrij en laat je verrassen door het onverwachte! In de voorbereiding op de Internationale Pinksterconferentie van 2017 is het initiatief ontstaan om vijf jaar door Europa te trekken om andere gemeenten te ontmoeten, tot aan de honderdste verjaardag van de Christengemeenschap op 16 september 2022.



Er wordt een boek meegedragen waarin alle avonturen worden opgeschreven. Op Paaszondag 1 april is de start in Zutphen en op woensdag 11 april komt men aan in Rotterdam. Wij zorgen voor een maaltijd, slaappleatsen en een cultische dagsluiting. Op donderdag 12 april, na de mensenwijdingsdienst, vertrekt een wandel- en fietstocht naar Den Haag.

Voor meer informatie, zie <http://www.pinkstervuur-wandelen.org>

Wil je meedoen en/of helpen, meld je bij:

Egbert Melchior, melchiorec@ziggo.nl, 06-49790328

Ignaz Stegeman, ignazstegeman@hotmail.com, 06-26906332

Hanske Rijpma, hanskerijpma@hotmail.com, 06-15591443

25 april 20.00 uur gemeentevergadering



Doorgaans zijn er twee gemeentevergaderingen per jaar. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden en belangstellenden. Er komen allerlei zaken aan de orde over het reilen en zeilen van onze gemeente en er worden besluiten genomen. Er wordt alleen waar nodig gestemd. Indien er tot stemming wordt overgegaan, hebben alleen leden van de Michaëlkerk stemrecht. Financiële zaken zijn een vast agendapunt van deze vergaderingen: in het voorjaar, dus op 25 april aanstaande wordt de jaarrekening 2017 behandeld.

U bent van harte welkom!

Namens het bestuur, Yvonne van Delft

ACTUEEL:

Nieuwe boeken te koop in de Michaelkerk!

Met plezier ben ik aan de slag gegaan met het inrichten van de planken met de boeken die te koop zijn. Dit zijn zowel de boeken van de jonge, eigen uitgeverij van de Christengemeenschap, *Aan de Tijd*, als ook een aantal uitgaven van Christofoor die door *Aan de Tijd* zijn overgenomen. Voor meer informatie: zie www.uitgeverijaandetijd.nl. Alle uitgestalde boeken zijn voorzien van een factuur, met vermelding van bedrag en bankrekening. U kunt een gekozen boek meteen meenemen, de betaling gaat via de bank. In een opschrijfboekje noteer ik de datum, naam van de koper, titel en prijs.

Ik wil deze keer de volgende boeken onder uw aandacht brengen.

I Allereerst de heruitgave, vers van de pers, van **De Mensenzoon, oorsprong en toekomst van de mens**, van Wilhelm Kelber. Vertaald door Henk de Bruijn, Carl Driessen, Letty Stap en Jaap Zwart. Bijna een geheel Rotterdams project, dus!



De uitgeverij zegt hierover: Aansluitend aan mededelingen over de Mensenzoon in oude openbaringsgeschriften en die van Christus zelf in de evangeliën, werkt Kelber uit wat de uitzonderlijke betekenis is van de Mensenzoon in het geheel van het mysterie van Golgotha.

Zonder het inzicht in zijn oorsprong, zijn verbinding met mens en mensheid en tegelijk met het hoge godswezen die wij Christus noemen, blijven de dood en opstanding een onbegrijpelijke gebeurtenis.

Dit werk van Kelber is een hulp om dit begrip wezenlijk nader te komen. Prijs: € 17,50

II. De geheimen van het licht, een weg naar inzicht in de raadselen van het leven.



Auteur Willem Kops. De auteur laat zien dat levensgeheimen samenhang vertonen met de geheimen van het licht. In zijn pogen het mysterie van het licht te doorgronden, heeft de auteur originele invalshoeken gekozen. Geleidelijk ontstaat er een steeds duidelijker beeld van de wijze waarop de scheppende krachten van het licht samenhangen met ons innerlijk leven.

De hoofdstuktitels hieronder geven een beeld van de rijke inhoud van het boek. Bij elk hoofdstuk staat slechts een greep uit de onderwerpen die worden besproken:

1. *Verbazingwekkende lichtverschijnselen.* Wakkerheid voor het licht. De kaarsvlam als mini-universum. Het oog als camera obscura. Goethe en de kleurbanden.

2. *Het grote raadsel van het zien.* IK en de buitenwereld. Relatie tussen zien en zon. De breking van het licht. Kleurrijke nabeelden.

3. *De mysterieuze wereld van de kleuren.* Muziek en kleuren. De menselijke aura. Zonsop- en ondergangen. Regenboog. Poollicht. De krachten van de duisternis.

4. *De 'historie' van het licht.* Egyptenaren. De god Mithras, Zonnegod Apollo. Het vuur van de oude Grieken. De bezielde wetenschap van Aristoteles. Wetenschap van de natuur in de huidige tijd. Komt de Minotaurus weer tot leven?

5. *Het licht als wegwijzer.* De genialiteit van Michael Faraday. Licht en de relativiteitstheorie van Einstein. Licht en de gekromde structuur van de ruimtetijd. Het heelal, een levende dynamische werkelijkheid.

6. *Licht en de allerkleinste wereld.* De wonderlijke materiële wereld. De geboorte van de kwantumtheorie. Lichtverschijnselen in het hart van de materie.

7. *Het levende licht*. Het darwinisme en moraliteit. De lichtkwaliteit van liefde. Grote wetenschappers en hun levenshouding. Rudolf Steiner en de wetenschap van de geest. Het ware licht.

Ondanks de grootsheid van het onderwerp is het boek geschreven in een prettig leesbare, toegankelijke stijl, waardoor het ook voor opgroeiende jongeren goed te lezen is. Het geeft ze een veel rijker beeld van het licht dan ze op school leren... Er staan tal van grappige proefjes in die je zelf met eenvoudige middelen kunt uitvoeren. Het is rijk geïllustreerd met adembenemende beelden van uiteenlopende lichtverschijnselen, waaronder een aantal 'lichtschilderingen'. Die zijn gecreëerd met behulp van een eigen methodiek die Wim Kops heeft ontwikkeld. Nog meer weten over het boek? Ga naar www.deheimenvanhetlicht.nl
Prijs € 20,00.

III. **Dromen van de Zon**, een klein boekje in briefkaartformaat; € 5,00 (!).



Met zijn dertien afbeeldingen vertelt het boekje het verhaal van de rups die vlinder wordt. Het gaat door alle jaargetijden heen, kleine compacte gedichtjes vormen de tekst. Tekst en tekeningen: Janneke Rosenbrand. Het is een uitgelezen cadeautje om naar iemand te versturen, het verhaal 'werkt' voor jong en oud. Klap op de vuurpijl: er zijn van alle pagina's losse kaarten verkrijgbaar, met wat uitgebreidere gedichtjes achterop.
Ze kosten € 1,00 per stuk, zolang de voorraad strekt.

IV. **Hoe de kleine engel op aarde kwam**



Een beeldschoon prentenboek, tekst Hilda Herklotz, illustraties Janneke Rosenbrand. Een kind aan wie dit verhaal wordt voorgelezen, 'weet' hierna dat de schepping niet klaar was zonder de mens, dat hij ergens vandaan komt en daarheen ook weer terugkeert, als hij zijn leven op aarde heeft geleefd, onder de hoede van een engel. De prijs is slechts € 17,50.
Ook van dit boek zijn prentbriefkaarten (12 stuks) verkrijgbaar voor € 1,00 per stuk.

Mocht u een of meerdere boeken/kaarten willen aanschaffen, laat het mij dan even weten: vanveentheagmail.com, dan zorg ik ervoor dat de boeken snel beschikbaar zijn. Bellen kan ook: 06 177 14 110.
Thea van Veen

Onze pagina op de landelijke website

Ga naar www.rotterdam.christengemeenschap om een kijkje te nemen op onze pagina van de landelijke website van de Christengemeenschap. Onze pagina heeft 8 rubrieken: Welkom Actueel Voorbij Nieuwsbrieven Gemeenteleven Jeugd Inhoudelijk Anbi. Onder Voorbij hopen we weer terugblikken en impressies te kunnen publiceren. Onder Inhoudelijk zijn een aantal inhouden van voordrachten van de Pinksterconferentie 2017 te vinden.

Na iedere Blauwe Brief zal ik onze pagina weer bijwerken.
Op- en aanmerkingen zijn zeer welkom!
Thea van Veen

Te doen in en om Rotterdam, van alles wat

Ga naar www.antroposofierotterdam en u komt op de Agenda, bestemd voor regio Rotterdam. De activiteiten van onze Michaelkerk staan daar ook op. Alle activiteiten staan bovendien ook op Antrovista.
Thea van Veen

Redactie: Yvonne van Delft, Hanske Rijpma en Thea van Veen