

Najaarsprogramma 2018- 2019 ledengroep AViN* Rotterdam

AViN = Antroposofische Vereniging in Nederland

10 september Weekspreuk 23

Op deze avond gaan we met elkaar in gesprek over een nieuwe invulling van verschillende functies binnen onze ledengroep.

17 september Weekspreuk 24

Kunstzinnig werken als voorbereiding op de Michaelviering.

Frits Bolk, lid van onze ledengroep, gaat met ons aan de slag in het kader van de aartsengel Michael. Voor info over Frits Bolk en zijn cursussen, zie [www. ateliederdedierenriem.nl](http://www.ateliederdedierenriem.nl)

24 september Grondsteenspreuk, gesproken door vier mensen

Jaarfeestviering: Michael.

Marjo van Hiemst houdt er een korte beschouwing over en gaat vervolgens vanuit de spraakvorming met ons aan het werk met 'de grote Michaelspreuk'.

Gezamenlijk zingen maakt deel uit van de viering.

1 oktober 4^e strofe van de Grondsteenspreuk / Weekspreuk 26

Besloten avond: Vierde voordracht in het boek *De antroposofische beweging I*, 16 juni 1923

8 oktober Weekspreuk 27

Friedrich Schiller - leven en werk, heden en toekomst

Met Dr. Sebastiaan de Vries gaan we deze avond in op het bewogen leven van Schiller en bespreken we in het bijzonder zijn laatste twee drama's waarin zoveel kiemen voor de toekomst liggen en die hem fataal zijn geworden. In deze drama's spreekt de bewustzijnsziel zich uit, wordt de vraag naar het Ik gesteld en worden kiemen gelegd voor de tijd van het geestzelf.

Dr. Sebastiaan de Vries studeerde Filosofie en Germanistiek en promoveerde in Praag op het natuurwetenschappelijke werk van Goethe. Hij doceert aan de Vrijeschoolpabo in Leiden.

Belangstellenden zijn van harte welkom.

22 oktober Herfstvakantie

Geen ledenavond

29 oktober Weekspreuk 31

Gedenkstonde voor de gestorvenen, met medewerking van de Euritmiegroep Den Haag.

Dit is een avond met poëzie, muziek en eurtmie, waarop we met warme aandacht stilstaan bij onze dierbare gestorvenen. Na de inleiding door Adam Ricketts heeft iedere aanwezige de gelegenheid een bloem te plaatsen in een vaas. Het kan een meegebrachte bloem zijn of een van de bloemen die daarvoor klaar staan. Zo u wilt, kun u hierbij de naam noemen van de gestorvene(n) die u gedenkt.

Deze avond kan ons de gelegenheid geven door het gezamenlijk beleven van het kunstzinnige dichtbij de wereld van de gestorvenen te komen . Het thema van de Gedenkstonde is de Vlinder.

5 november 4^e strofe van de Grondsteenspreuk / Weekspreuk 31

Besloten avond

Vijfde voordracht in het boek *De antroposofische beweging I*, 17 juni 1923.

12 november, Weekspreuken 32, 33, 34
19 november, **Leesavonden.** We vervolgen het gezamenlijk lezen van *Theosofie van de*
26 november *Rozenkruisers*

3 december 4^e strofe van de Grondsteenspreuk / Weekspreuk 35
Besloten avond
Het onderwerp wordt in een later stadium bekend gemaakt.

10 december Weekspreuk 36

De nieuwe Isis

Deze avond zullen we aan de hand van het beeld dat Rudolf Steiner gegeven heeft van onze tijd kennismaken met de geheimzinnige wereld van de nieuwe Isis, de ziel die ontwaakt, zich bewust wordt van zichzelf en zich dan begeeft in de wereld. Ze heeft ontmoetingen met wat ons als mens omgeeft. Ook is zij moeder van een kind, een evenzo geheimzinnig wezen dat in de loop van de mythe een geheel eigen ontwikkeling doormaakt, van verspintering naar heelwording.

In de mythe betreden we een imaginatie waarin we ons verheffen tot de wereld waarin geestelijke krachten werkzaam zijn. We zetten eerste voorzichtige stappen die de wijsheid wekt die in ons hart en in de natuur leeft.

De avond zal bestaan uit lezing en gesprek.

Marieke Cooman is leerkracht Nederlands aan het Rudolf Steiner College Rotterdam en coördinator van de sectie voor Cultuur en Letteren van de Hogeschool voor Geesteswetenschappen.

17 december Weekspreuk 37

Jaarfeestviering Kerstmis

Kunstzinnig werken. Wat we gaan doen, wordt in een later stadium bekend gemaakt.

24 december/1 januari.

Kerstreces

7 januari 4^e strofe van de Grondsteenspreuk / Weekspreuk 44

Besloten avond.

Het onderwerp wordt in een later stadium bekend gemaakt.

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in het schoolgebouw van het Rudolf Steiner College, Tamboerstraat 9, 3034PT Rotterdam. Vanaf 19.45 is er inloop en ontmoeting, bij koffie en thee. **Aanvang: 20.00 uur !** eindtijd 21.45 uur.

Op alle niet-besloten avonden zijn belangstellenden van harte welkom. Men hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Mensen in een rolstoel kunnen zich aanmelden bij Gert Wagelaar, T: 06 20 69 65 03.

Thea van Veen, T: 06 177 14 110, antroposofierotterdam@gmail.com